



**PROF. DR. RIDVAN EGE**

*PROF. RIDVAN EGE, M.D.*

**I. Teoman BENLİ<sup>(\*)</sup>**

**ÖZET:**

*Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nın kurulmasını sağlayan, tıbbı ve eğitime büyük katkıları veren büyük bilim adamı Prof. Dr. Rıdvan Ege, aynı zamanda Türk Omurga Cerrahisinin en önemli öncülerinden biridir. Amerika Birleşik Devletleri’nde edindiği bilgi ve deneyimle Türkiye’de omurga cerrahisi konusunda ilkleri gerçekleştirmiştir. İlk disk cerrahisini yapan odur. Doçentlik tezi Pott hastalığında posterolateral girişimle debridman ve kendi modifiye ettiği posterolateral füzyon uygulamalarıdır. Harrington rod sistemini, Amerikalı meslektaşlarıyla eş zamanlı Türkiye’de ilk kez omurga deformitelerinin düzeltilmesinde kullanmıştır. Altmış yıla yaklaşan hekimlik hayatında birçok ilklere ve çağdaş tedavi uygulamalarına öncülük etmiştir. Bu nedenle, her konuda olduğu gibi, omurga cerrahisi konusunda da "hocaların hocası", başka bir deyişle "duayen" ünvanı almıştır.*

**Anahtar Kelimeler:** Rıdvan Ege, Türk omurga cerrahisi, trafik kazaları

**Kanıt Düzeyi:** Biyografi, Düzey V

**SUMMARY:**

*Great scientist, Prof. Rıdvan Ege, who provided to build up Orthopaedics and Traumatology discipline in Turkey and gave great contributions to medicine and education is also one of the great pioneers of Turkish spinal surgery. With his knowledge and experiences that obtained in USA, he performed first procedures about spinal surgery in Turkey. He performed first disc surgery. His thesis of associate professorship was drainage of abscess with posterolateral approach in Pott’s disease. He used Harrington rod system for spinal deformity correction first time in Turkey, simultaneously with his American colleagues. He got great success in lots of subjects in his glorious and honorable life. Therefore, he got superscription of "teacher’s teacher" or in other words "doyen" about spinal surgery as the other subjects.*

**Key Words:** Rıdvan Ege, Turkish spinal surgery, traffic accident

**Level of Evidence:** Biography, Level V

(\*) Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara.



**Resim-1.** Prof. Dr. Rıdvan Ege, Ufuk Üniversitesi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Prof. Dr. İhsan Doğramacı ile.

Prof. Dr. Rıdvan Ege, 1925 yılında Denizli'de doğmuştur. Çocukluğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında geçmiştir. Babası Ahmet Cevdet, Denizli'nin köklü ailelerinden birinin oğlu olup, Veteriner Hekimdir.

Anne tarafı oldukça varlıklı, Buldanlı bir ailedir. O yıllarda sadece Valinin bir arabası varken, dayısı Talat bey'in bir arabası ve özel şoförü mevcuttur. Talat bey, kendi çocuklarından ziyade çok zeki bir çocuk olan Rıdvan Ege'yi arabasına alır ve uzun sohbetler eder. Küçük dayısı ise İç Hastalıkları uzmanıdır. Kendi ifadesine göre doktor olmasında dayısına gıpta edişinin rolü olmuştur.

Dr. Rıdvan Ege, henüz küçük yaşta okumayı söktüğü için, yaşı büyütülerek (2 yıl) okula yazdırılmıştır. İlk ve ortaokulu Denizli'de

tamamlamış, kendi deyimiyle bu yıllarda çok okuyarak kendini yetiştirmiştir. Henüz yeni çevrilen dünya klasiklerini okumak en büyük hobisidir.

1933 yılında tüm öğrencilerle birlikte istasyonda Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya karşılayanlar arasındadır. Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın Denizli ziyaretinin coşkusu unutamadığını söyleyen Dr. Ege, Ulu Önder'e çiçek sunacak olan 3 öğrenciden biri olarak seçilmiştir. Ulu Önder: "Kimin çocuğusun sen?" sorusuna "Baytar Ahmet Cevdet Bey'in oğluyum" diye cevap verir. Vali bey, Ahmet Cevdet Bey'in Halk evleri başkanı olduğunu söyleyince, Ulu Önder başını okşar ve kendisine iltifat eder. Dr. Rıdvan Ege, onun için şöyle demektedir:

"İşte bugün hala Atatürk'ü yürekten seviyor ve onun yaptıkları ile övünüyorum, hem de dünden de fazla. Biz Atatürk'ü yaşayarak, hissederek, yarattığı eserlerle büyüyerek ve onlarla övünerek yetiştiğimiz için onu anımsamanın bile ayrıcalıklı bir özelliği vardır. Bizim Atatürk'e olan sevgimizin temelinde onu görmenin, onun devrimleri ile büyümenin etkisi ve büyük övüncü vardır."

Babası Veteriner hekim olması dolayısı ile savaş sonrası sürdürdüğü tarım ve hayvancılık işlerine son vererek, tekrar devlet görevine başlayıp Kars Göle'ye müdür olarak tayin olunca, iki depo dolusu zahire ambarının idaresi de ağabeyi ve kendisine kalmıştır. Çünkü annesi ve iki küçük kardeşi de babası ile Kars'a gitmiştir. Bu dönemde hem okul, hem çiftlik hem de ev işlerini yürüten Dr. Rıdvan Ege, buna rağmen ortaokulu yüksek başarı ile tamamlamıştır.

Dr. Rıdvan Ege, babasının görevi dolayısı ile memleketi olan Denizli'de liseyi yatılı okumak zorunda kalmıştır. O sıralarda Türkiye'de oldukça az sayıda olan liselerden biri Denizli'dedir. Dr. Rıdvan Ege, her zaman lisedeki öğretmenlerinin vasıfları ile öğünmüştür.

1942 yılında liseyi bitirdikten sonra Konya'da Hara Müdürü olan babasının yanına gider. Ağabeyi o sırada Tıp Fakültesi öğrencisidir. Babası: "Neyi istiyorsan onu seç, eminim ki istediğini kazanırsın" şeklindeki onayını aldıktan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne gitmeye karar verir. Aslında kararını yıllar önce almıştır. Ortaokul yıllarında, anne babası yanlarında değilken, ağabeyinin şiddetli akciğer enfeksiyonu ile kendisi uğraşmak zorunda kalmıştır. Belediye doktoru ve İzmir'deki iç hastalıkları uzmanı olan dayısının katkıları ile iyileşen ağabeyi gibi, kendisi de doktor olmaya o zaman karar vermiştir. Bu kararı ile ilgili olarak Dr. Rıdvan Ege şunları söylemektedir:

"Hekim olma hevesimin temelinde yatan Dr. Hamdi Berkman, Dr. Haydar (Aydın) ve dayım Dr. Zekai Tarakçı'nın unutulmaz imajlarıdır. Sanırım ağabeyim de aynı duygularla tıp fakültesine gitmişti. Dayım çok zeki ve pratik zekası çok güçlü, konuşması çok etkileyici idi.

Onun ve babamın yakın dostlarının hekim oluşundan ve babamın doktorları veterinerlik mesleği ile yakın görmesi veya onların herkes tarafından kurtarıcı insan olarak görülmesi mi beni etkiledi bilemiyorum. O yıllarda hekimler genelde halk tarafından hayranlıkla anılırlardı, iyileşen hastalar şükranlarını her halleri ile gösterirlerdi."



**Resim-2.** Prof. Dr. Rıdvan Ege.

Dr. Rıdvan Ege, matematik ve fizik gibi derslerinde üstün başarılı olduğundan okul yönetimi ve öğretmenleri onu hep mühendis olmaya yönlendirmiştir. Denizli Lisesi'nde son sınıfta 12 öğrenci fen şubesinde olup, hepsi de Türkiye siyasetinde ve biliminde önemli roller alan kişiler olmuştur. Liseyi bitirdikten sonra, Dr. Rıdvan Ege ilk olarak yüksek mühendis okulu sınavına girmiştir. Ancak başarısız olmak için soruların bir kısmını yanıtlamış, adeta boş kağıt

vermiştir. O giriş sınavındaki sıra arkadaşı ise (ileride devletin en üst kademesine yükselen biri olmuştur) böyle yaptığı için bir süre kendisine çok kızmış, ancak sonraları yakın arkadaşlıkları sürmüştür. Gerçi Dr. Rıdvan Ege bu sınavda istemese de başarılı olmuş ve mühendislik okuluna kabul edilmiştir. Ancak parasız (burslu) olan ilk 35 kişi içine girememiştir. Kendi ifadesine göre istediği olmuş, paralı okuyamayacağını öne sürerek okuldan kaydını almıştır.

Dr. Rıdvan Ege, İstanbul Tıp Fakültesi'ne başvuran 2000 aday arasında askeri öğrenci kontenjanına 2. olarak seçilmiştir. Ekim 1942'de İstanbul Tıp fakültesi'ne başlamıştır. 1948'de İstanbul Tıp fakültesi'ni "Pekiyi" derecesi ile bitirmiştir. Dr. Ege'nin Tıp Fakültesi'ne başladığı yıllar savaş yıllarıdır. 2. Dünya Savaşı devam etmekte olup, Türkiye'de ciddi ekonomik sıkıntı vardır. Zaten askeri öğrenci olmayı da bu nedenle istemiştir.

Dr. Rıdvan Ege, Tıp Fakültesi eğitimi sırasında, Hitler Almanya'sından kaçan dünyaca ünlü bir çok hocadan da ders alma olanağını bulmuştur. Çok iyi bir öğrenci olmuştur. Yazları da tatil yapmamış, İstanbul'da çeşitli hastanelerde gönüllü olarak çalışmıştır. Henüz 4. sınıfta iken, cerrahiye olan ilgisi hocalarca takdir edilerek, tek başına apendektomi yapmasına müsaade edilmiştir. İstanbul Üniversite'sinin belli bir üniversite hastanesi olmadığı için 5. ve 6. sınıflarda İstanbul'un çeşitli hastanelerinde staj yapmıştır.

Eylül 1948 yılında Dr. Rıdvan Ege 1 yıllık staj için İstanbul'dan Ankara'ya Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne gelmiştir. O yıl Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin 50. yılı dolayısı ile yapılan törende en genç Gülhaneli olarak Dr. Ege konuşmuştur. Konuşmasında geçen şu sözler sonraki yaşamında onun temel felsefesi ve bitmez tükenmez enerjisinin kaynağı olmuştur. "Dünyada saadet nedir? O, iş ve emektir. O iş ve emeğe

karşı sevinç ve zevk duymaktır. Dünyada başka hiçbir olay, hiçbir içten sevinç ve hiçbir göğsümüzü dolduran ilahi gurur yoktur. O, çalışmak ve yapmaktır, savaşmak ve başarmaktır".

Temmuz 1949 yılında Dr. Rıdvan Ege, Gülhane'de geçen birincilikle bitirdiği stajı sonrası, Üsteğmen Tabip olarak mezun olmuştur. Mezuniyet töreninde dönem arkadaşları adına kendisi konuşmuş ve dönem birincileri için önerilen üç büyük şehirden birini tercih etmesi teklifini red ederek kuraya girmek istemiş, bu davranışı ile Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün takdirini kazanmıştır. O günden sonra İnönü ailesiyle bir dostluğu başlamış ve günümüze kadar İnönü ailesinin doktorluğuna devam etmiştir.

Bu sıralarda Dr. Binnaz Ege ile evlenen, Dr. Rıdvan Ege kurrada Erzincan'ı çekmiş ve Ağustos 1949'da burada göreve başlamıştır. 3 yıl çalıştığı Erzincan'da, hem hava üssünde hem de evinde açtığı muayenehane de çalışmıştır. Türkiye'de uçuş hekimi kursu alan ilk kişilerden biri Dr. Rıdvan Ege'dir. 1951 Nisan ayında girdiği, Gülhane Hastanesi Genel Cerrahi uzmanlık giriş sınavını kazanmış ve Genel Cerrahi asistanı olmak hakkını elde etmiştir. 1952 Mart ayında Erzincan'dan ayrılırken, başarılı hekimliği ve halka olan yakınlığı dolayısı ile kalabalık bir ahali tarafından tren istasyonundan törenle uğurlanmıştır.

Gülhane Hastanesi'ndeki tadilat ve yer değişikliği kararı ile ihtisasa başlaması gecikmiş ve birliği Gaziantep'e nakil olduğu için bir süre Gaziantep'te kalması gerekmiştir. Haziran 1952'de Ankara'da şimdiki Tıp Fakültesi'nin bulunduğu o dönemde Gülhane Askeri Tıp Akademisi olan hastanede 3 yıl sürecek olan genel Cerrahi ihtisasına başlamıştır. O sıralarda Dr. Rıdvan Ege'nin asistanlığa başladığı 2. Cerrahi Klinik Şefi Prof. Dr. Recai Ergüder'dir. Rıdvan Hoca, çok kullandığı meşhur "Şekerim" hitabına ondan alışmıştır.

Dr. Rıdvan Ege, hocasının engin bir klinik hissi olduğunu söylemektedir. Öyle ki hastaları için bazen karşıdan yaptığı tahminlerin bile doğruluğu karşısında hep şaşırıldığını ifade etmektedir.

O yılın Dr. Rıdvan Ege için bir başlıca özelliği daha vardır. Ulu Önder Kemal Atatürk, yeni yapılan Anıtkabir'e geçici olarak bulunduğu Etnografya Müzesi'nden o sene nakledilmiş ve çok istemesine rağmen nöbetçi olduğu için törene katılamamıştır. Ancak o günlerde Dr. Rıdvan Ege, hep kırıkçılara giden hastaların kırıklarını kapalı redüksiyon uygulayarak Travmatoloji ile tanışmıştır. 1954 Eylül'ünde femur kırıklarına Küntcher intra meduller çivi uygulamasına başlamıştır. Gülhane Cerrahi Doçenti Naci Ayral'ın önerisi ile Tıp Fakültesi Anatomi Hocası Veli Odar'a gitmiş, Amerikan Kütüphanesinden edindiği Campbell Ortopedi Ders Kitabında okuduğu lomber diskopatilerde cerrahi girişim çalışmasını kadavrada uygulama izini istemiştir. Yeterince pratik yapan Dr. Ege, 1954 yılı ile 1956 yılları arasında ilk kez 11 hastaya hocaları ile birlikte diskektomi uygulamış bu vakaların sonuçlarını, 13. Milli Tıp Kongresi'nde sunmuştur. O tarihlerde Türkiye'de henüz beyin Cerrahi ve Ortopedi disiplinlerinin ayrı birer Anabilim dalı olmadığını hatırlatmak isterim.

Daha sonra Cumhurbaşkanlığı doktoru olan hocası Dr. Recai Ergüder'in ders notlarını düzenleyerek ve hocasını da biraz sıkıştırarak "Harp Cerrahisi" ilk ve son kitabının basılması için çaba göstermiş, adeta editörlük yapmıştır. Bu girişim Rıdvan Hoca'nın sonraki yıllardaki sayısız kitaplarının bir ön hazırlık dönemi olmuştur.

3 yılın sonunda 1955 yılı Haziran ayında Dr. Rıdvan Ege, uzmanlık sınavını da vererek Genel Cerrahi Uzmanı olmuştur. Klinik şefi Dr. Rıdvan Ege'yi eğitim kadrolarından biri olan baş asistan

kadrosuna getirmek istemiş, öncesinde Amerika'da bir eğitim programına katılmasını önermiştir. 2 ay süre ile Radyoloji kursu da alan Dr. Ege, Eylül 1955'de baş asistanlık görevine getirilmiştir. Aynı yıl 5 ay süre Dr. İzzet Birant ve Dr. Avni Duraman ile Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi kliniğinde de çalışmıştır. Akabinde 6 ay süren yoğun bir İngilizce kursuna katılmış, takibinde eşinin daha önce gittiği NewYork'a eğitim için gitmiştir.

Dr. Rıdvan Ege, 1956 ile 1959 yılları arasında New York Columbia Üniversitesi'nde, Ortopedi ve Travmatoloji ihtisası yapmıştır. Bu süre içinde boş zamanlarını dahi eğitimi için kullanmıştır. Cornell New York Hastanesi, Pensilvania Üniversite Hastaneleri, St. Louis Shriner's Çocuk Hastanesi, Memphis Campbell Kliniği, Loyala Üniversitesi Dillar Tıp Merkezi gibi önemli merkezleri ziyaret etmesi deneyimlerini artırmıştır. İhtisas boyunca Fielding, Kotowich, Bosworth, Thomspen, McLoughlin, Neer, Wough ve Carroll gibi büyük hocalarla çalışma olanağı bulmuştur. İhtisasın son yılında, "Çocuk Ortopedik Cerrahisi" kitabının yazarı Dr. Ferguson'la çalışmıştır. Takiben Rochester – Minnesota'da Mayo Klinikte çok kısa bir süre bulunmuştur. Philadelphia'da bulunan Jefferson Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tanıştığı Dr. Anthony DePalma'nın "Kırık ve Çıkıkların Tedavisi Atlası" (The Management of Fractures and Dislocations Atlas) kitabının Türkçe çeviri yayın hakkını almıştır. Türkiye'ye döndükten sonra, bu kitabı yayınlamıştır.

İhtisasının son senesinde birlikte çalıştığı, Dr. Bosworth tarafından, baş asistanlığa getirilmiştir. O yıllara ait şu anısı oldukça ilginçtir. İhtisasının son yılında nöbetçi iken oldukça iyi giyimli bir bey gelir. Elindeki biletle bir gösteriye gitmek üzere iken metro merdivenlerinde düşmüş ve el bileğini kırmıştır. Dr. Ege, bu kırığın anestezi ile redüksiyonu gerektiğini hastaya belirtmiştir.

Ayrıca, hastanın anestezi alacağı için en azından bir gün hastanede kalması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak hasta dört saat sonra Londra'ya uçacağını söyleyerek bunun mümkün olmadığını belirtmiştir. Vakit darlığı nedeniyle Dr. Rıdvan Ege anestezi uygulamadan redüksiyon önerir kendine, hasta da kabul eder. Dr. Rıdvan Ege, Türkiye'de uyguladığı yöntemle redüksiyon dener ve kontrol filmi çektirir. Netice de kırık redükte olmuştur. Hasta çıkarken Dr. Ege'ye teşekkür eder ve hasta ayrılırken Londra'daki adres kartını, Dr. Rıdvan Ege'nin cebine koyar. Yoğun işleri nedeni ile Dr. Rıdvan Ege karta bakmaya fırsat bulamaz. Ertesi sabah gömleğini değiştirirken hastanın cebine koyduğu kartta "Sir Reginald Watson Jones" yazdığını görür. Prof. Watson Jones, sadece İngiltere'nin değil, dünyaca ünlü ortopedist olup, "Kırık ve Çıklıklar" kitabının da yazarıdır. Yurda dönerken uğradığı Dr. Watson Jones, klinikte onu diğer meslektaşlarına tanıtırırken "İşte beni tedavi eden adsız kahraman" diye tanıtmıştır.

Dr. Bosworth, Dr. Ege'den öylesine memnun kalır ki, ona kendisiyle çalışmasını, özel muayenehanesinde ortak olmasını önerir. Ancak Dr. Ege'nin aklı Türkiye'dedir. Sonuç olarak dönmeye karar verir. Dönerken Avrupa'daki bazı önemli Ortopedi Merkezlerini dolaşmayı planlar. Amerika'dan dönüşte önce Napoli'ye gelir. Bir süre Bologna – Rizzoli enstitüsünde kalır. Daha sonra Paris'te Merle D'Aubigne ve Judet'yi ziyaret eder. 1959 Temmuz'da daha önce Dr. Bosworth'un aldığı randevular icabı, Londra'da Royal Klinik'te Prof. Dr. Sir Reginald Watson – Jones'u, Osmond Clark ve Dr. Donald Brooks'u ziyaret eder. Daha sonra gittiği Frankfurt Üniversitesi'nde Ordinarius Prof. Dr. Guntz'ün ameliyatlarına katılır. Heidelberg'de Prof. Cotta'yı ziyaret etmiştir. Bu bilimsel turda en son Viyana'da Prof. Böhleer'in yanında kalmıştır.

Prof. Dr. Rıdvan Ege Türkiye'ye döndükten sonra 1959 yılı itibarıyla Ankara Üniversitesi'nde başladığı Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanlık



**Resim-3.** Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi

sınavına girerek, bu dalda uzman doktor ünvanını da almıştır. Böylece yaklaşık aynı süre içinde iki uzmanlık eğitimini tamamlamak şansını elde etmiştir. Ancak Türkiye'deki ihtisas yönetmelikleri nedeni ile bu iki uzmanlık birbiriyle iç içe girmiş gibidir. O tarihlerde Travmatoloji konusunda ayrı bir uzmanlık dalı yoktur ve Genel Cerrahlar doğal olarak Travmatolog'dur. İhtisas eğitimi boyunca kas iskelet sistemi kırık ve çıkıkları öğretilmektedir.

Genel Cerrahlar daha çok gastrointestinal ve endokrin cerrahi ile uğraşıyorlar ve travmatoloji konusunda hemen hiç çalışmıyorlardı. Neredeyse hiçbir kırık cerrahi olarak tedavi edilmiyordu. Valiler, bakanlar dahi çoğu zaman sınıkçıların elinde kalıyordu. Ortopedi ve Çocuk Cerrahisi ise daha çok ortopedik deformitelerle uğraşılıyor kısmen de çocukların gastrointestinal ve genitoürinal hastalıkların tedavisi yapıyordu. İşte böyle bir dönemde Dr. Rıdvan Ege, ülkemizde çağdaş anlamda Ortopedi ve Travmatoloji eğitimini alan ilk kişi olmuştur.

Kendi ifadesiyle yurda gelir gelmez önüne iki önemli hedef koymuştur:

- Amerika'da başladığı doçentlik tezini bitirerek, doçentlik sınavına girmek,
- Türkiye'de ortopedik özürülerin belirlenerek tedavilerinin sağlanması için bir organizasyon kurmak. Bunun için trafik kazalarının azaltılması için gerekli önlemler konusunda çalışmalar yapmak.

Bu hedeflerden ilkinin hemen başarır. Amerika'da başladığı "Omurga Tüberkülozunda Posterolateral Girişim ile Debridman ve Posterolateral Füzyon" konusunda tezini kısa zamanda tamamlar ve sınava girer. 1961 yılında Doçent olmuştur.

İkinci hedefi ise, onun Türkiye'de ülke çapında tanınmasını sağlayan çabaları sonrası gerçekleşmiştir. Önce Türkiye'deki ortopedik özürüler ve trafik kazaları envanterini çıkartmıştır. Sağlık Bakanlığını ve devlet kuruluşlarını harekete geçirmiştir. Ortopedik özürüler ve Trafik kazaları

konusunda halkın bilinçlendirilmesi ilgili kanunların çıkartılması konusunda büyük emek harcamıştır. Bu alanda kurduğu ve kuruluşuna katıldığı dernek ve vakıflar eliyle bir çok toplantı düzenlemiş ve aydınlatıcı kitapların basılmasını sağlamıştır. 1972 yılında Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı kurulmuş ve 1978 yılında bu vakfın başına geçmiştir. Bu tarihten bu yana Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfının da başkanlığını yürütmektedir.

1961 yılında Türkiye'de ilk kez kurulan Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji klinik direktörlüğüne atanmıştır. Bir yandan da Bakanlar Kurulu kararı ile Ankara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde de görevlendirilmiştir. 1962'de bir yıl süre ile Harvard ve Columbia Üniversitelerine gitmiştir. Dönüşte omurga deformitelerinde Harrington rod sisteminin ilk uygulayıcılarından olmuştur.

1966 yılında Türkiye'de farklı şehirlerde kurulan Ortopedi ve Travmatoloji Derneklerinin bir çatı altında birleşmesini sağlayarak Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin kurulmasına ön ayak olmuştur. Bu tarihten 1999 yılına kadar bu Derneğin Başkanlığını yürütmüş, derneğin bir çok ulusal ve uluslararası kongre düzenlemesini ve bilimsel kitap yayınlanmasını sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda Uluslararası Trafik Tıbbı Dernekler Federasyonu Başkanlığı, Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Federasyonu ve Uluslararası El Cerrahi Dernekleri Federasyon Başkanlığı ve bunların Türkiye'deki ve bir çok ülkedeki uluslararası dünya kongrelerinin Başkanlığını da yapmıştır.

1972'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına getirilmiştir. Dekan olarak çalıştığı dönemde ayrıca Antalya, Sivas ve Eskişehir Tıp Fakültelerinin kuruluşunda büyük katkı sağlamıştır. 1976'da Ankara Üniversitesi Sağlık Kolejinin kurmuş ve bu kolejin müdürlüğünü de yapmıştır.



**Resim-4.** Prof. Dr. Rıdvan Ege Üniversite Mütevelli Heyeti Başkanı odasında

1979 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin, Vakfa ait Muhittin Ülker Hastanesi'nde faaliyete geçmesini sağlamıştır. Bu dönemde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kurucu öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 1992 yılında tekrar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönmüştür.

1992 yılında öğrenci ve asistanlara kaynak olmak üzere 1132 sayfalık "Omurga" adlı kitabının editörlüğünü yapmıştır.

Bugüne kadar ise 47,470 sayfalık, 16'sı İngilizce toplam 111 kitap ve 316 adet araştırma ve çalışma yayınlamıştır. Yabancı dilde yayınlanan iki tıbbi derginin sahibi ve editörü, iki derginin ise yardımcı-editörüdür.

Ayrıca, Prof. Dr. Rıdvan Ege, eşi Prof. Dr. Binnaz Ege ve kızı Prof. Dr. Ufuk Ege adına Milli Eğitim Bakanlığının hizmetine verilmiş olan 4 Anadolu Lisesi, 1 İlkokul, 1 Anaokul yaptırmışlardır.

Başkanı olduğu Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfının aracılığı ile 1999 yılında Tıp, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Eğitim Fakülteleri ve 4 enstitüsü bulunan Ufuk Üniversitesinin kuruculuğunu yapmıştır. Bu Üniversiteye bağlı Tıp Fakültesi, 2003 yılında eğitime başlamış ve 19 Ocak 2006 tarihinde Üniversite Mütevelli Heyeti kararı ile çağdaş, modern cihaz ve gereçlerle ve 100'ü aşkın deneyimli öğretim üyesi ile çalışan, Dr. Rıdvan Ege Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi adını alan Tıp Fakültesi Hastanesi faaliyete geçmiştir. Hali hazırda Ufuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı görevini sürdürmektedir.

Şan ve şerefle dolu yaşamında el attığı her konuda üstün başarı sağlamıştır. Bu nedenle, her konuda olduğu gibi, omurga cerrahisi konusunda da "hocaların hocası", başka bir deyişle "duayen" unvanı almıştır. Prof. Dr. Rıdvan Ege'ye bitmez tükenmez enerjisinin daha uzun yıllar Türk tıbbına ve Türk Omurga Cerrahisine katkılar sağlaması en büyük dileğimizdir.

#### **KAYNAKLAR**

1. Ege, Rıdvan.110. kitap 80 Yılın Ardından-1, Çocukluk, Eğitim, Meslek ve Yöneticilik yıllarım. Bizim Büro Yayınevi, Ankara, 2007.
2. Kişisel Görüşmeler 2007.